

Lesbrief - Doe Maar Mee Band - Takaro - PALEISELIJK

Introductie

Wat leuk dat jullie op 16 mei naar Paleis het Loo komen om samen muziek te maken tijdens de Doe Maar Mee Band! Mijn naam is Remy en ik heb speciaal voor deze dag een Takaro gemaakt die we samen met een orkest gaan spelen! Het woord Takaro komt uit het Maori en betekent spelen. Een Takaro is een soort muziekstuk dat gaat over een bepaalde plek. En deze gaat natuurlijk over Paleis het Loo!

In dit muziekstuk komen we te paard aan bij de stallen van het paleis en lopen we langs de prachtige fontein naar het feestje in de balzaal! Er is alleen één dingetje. Om de muziek te kunnen spelen hebben we de hulp nodig van alle kinderen die er straks bij zijn! Hieronder heb ik een uitleg gemaakt, zodat jullie alvast kunnen oefenen.

Muziekuitvoering

Wij maken met z'n allen de achtergrondgeluiden van de muziek. Om dit allemaal tegelijk te kunnen doen zal ik op het podium staan om jullie een sein te geven. Het werkt als volgt: als ik een bord omhoog houd met een van de afbeeldingen die hieronder staan, maken jullie het geluid dat erbij staat!

Je kunt oefenen met je groep door de verschillende borden af te wisselen en het juiste geluid er bij te maken!* Hoe snel kunnen jullie starten en stoppen met het geluid?

Begin:

De Stallen, geluid van lopende paarden

Het stuk begint bij de stallen van het paleis. We komen met z'n allen aan op onze paarden. Om het geluid van lopende of rennende paarden na te doen, kun je met je tong een klik-klakkend geluid maken of je stampet met je voeten op de grond. Probeer de snelheid van het orkest maar eens bij te houden!



Middendeel:

De Fontein, water geluiden

Nu lopen we in de muziek langs de prachtige fonteinen van Paleis het Loo! Het water spuit omhoog en valt in allemaal druppeltjes weer terug in het water.

Begin met snel in je handen te wrijven en tik daarna met je handen op je benen om de vallende druppels na te doen.



Laatste deel:

De balzaal, feest!

We zijn aangekomen in de balzaal van het Paleis! Wat een prachtige ruimte! Alleen krijgen we van de muziek niet echt zin om te dansen... Maar plots begint het orkest swingende muziek te spelen! Spring en dans wanneer je de beats van deze swingende muziek hoort!



Einde

Super goed! Dat wordt heel leuk om samen te spelen bij Paleis het Loo! Tijdens de uitvoering sta ik op het podium met een bord omhoog.

Het wordt heel gaaf om deze muziek samen uit te voeren! Tot ziens op 16 mei!

*Wil je deze les liever op een digibord doen? [Klik dan hier!](#)



